

**De Showreelbouwer / Blijven slapen** (4 acteurs: m/m/m/m - v/  
v/v/v: namen aanpasbaar): Bij het ontbijt blijken  
huisgenoten de hele one-night-stand te hebben gehoord.

INT. WOONKAMER - DAG

Tjiske en Frederik zitten tegenover elkaar te eten aan  
tafel.

TJITSKE  
Ik weet het niet joh, voetbal is niet  
echt mijn ding.

FREDERIK  
Misschien niet maar -

Een deur gaat open. Ze kijken allebei op. Paul loopt naar  
binnen en pakt twee borden, gevolgd door Kristina, die bij  
de deur blijft staan.

KRISTINA  
(Beetje verlegen)  
Hey..

TJITSKE  
Hoi!

FREDERIK  
(brede grijns)  
Hey!

Tjitske geeft hem een schop onder de tafel.

FREDERIK (cont'd)  
Auw!

Paul zet de borden op tafel en gebaard Kristina erbij te  
komen zitten. Ze gaat zitten en geeft een hand aan Tjitske.

KRISTINA  
Kristina. Leuk om jullie te  
ontmoeten.

TJITSKE  
Ik ben Tjitske, dat is Frederik.

Kristina geeft hem ook een hand.

PAUL  
Broodje? Ik weet niet wat je lekker  
vind maar we hebben pasta, hagelslag,  
kaas...

Hij houdt de broodmand voor Kristina haar neus. Ze pakt er een.

KRISTINA  
Dankje!

FREDERIK  
Wauw!

Paul en Kristina kijken verbaasd aan. Paul grijnst.

TJITSKE  
Frederik. niet doen!

PAUL  
Wat niet doen?

TJITSKE  
Wil je niet weten.

Kristina besmeert rustig haar broodje. Paul kijkt vragend naar Frederik.

FREDERIK  
Oo niets hoor. Ik vind het gewoon grappig hoe jullie hier zitten.

Paul kijkt naar Kristina en terug. Kristina neemt een hap.

PAUL  
Wij?

FREDERIK  
(knikkend)  
Ja! Na die show van vannacht.

Paul verstijfd. Kristina verslikt zich in haar broodje en probeert het hoestend uit haar keel te krijgen.

PAUL  
Show?

TJITSKE  
(Geruststellend)  
Het viel best mee.

FREDERIK  
Viel mee? Viel mee?! Ik had eigenlijk verwacht dat jullie de komende twee dagen in coma zouden liggen.

Paul kijkt gegeneerd naar beneden. Kristina heeft haar keel nu eindelijk vrij.

KRISTINA  
Je bedoelt dat jullie... Alles  
gehoord hebben?

Frederik knikt vrolijk. Tjitske glimlacht meewarig.

TJITSKE  
Soort van.

PAUL  
*Alles?*

TJITSKE  
... Ik ben bang van wel.

Paul en Kristina kijken elkaar gegeneerd aan. Frederik grijnst triomfantelijk. Er volgt een lange stilte.

KRISTINA  
Ik vind het echt heel leuk om jullie  
te ontmoeten!